



Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot.  
De sloot was toegevroren, de kikkertjes half dood.  
Ze kwekten niet, ze kwaakten niet,  
van honger en verdriet  
Ze kwekten niet, ze kwaakten niet,  
van honger en verdriet..

De jongste, die een wijsneus was, zei tot zijn kameraads,  
“Die malle nachtegalen, wat hebben die een praats,  
Was eerst het ijs maar in de dooi,  
wij zongen eens zo mooi  
Was eerst het ijs maar in de dooi,  
wij zongen eens zo mooi”

Maar toen de lieve lente kwam, zij kwaakten de oude wijs.  
“Als zij dat zingen noemen, wens ik ze weer in ‘t ijs  
Ik geef die kikkers allemaal,  
voor eene nachtegaal  
Ik geef die kikkers allemaal,  
voor eene nachtegaal”

Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2009) Er zaten zeven kikkertjes. *GEolution*.  
<https://www.geolution.nl/liedjes/er-zaten-zeven-kikkertjes.htm>