



Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer;
Kyrieleis.

Christe Kyri'eleison, laat ons zingen blij,
Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij!
Jesus is geboren in de heilige Kerstnacht;
Van een maged reine die hoog moet zijn geacht;
Kyrieleis.

D' herders op de velden hoorden een nieuw lied;
Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Beth'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar;
Kyrieleis.

D' heilige drie Koon'gen uit zo verre land,
Zij zochten onze Here met offerhand.
Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende goud.
't Ere van den Kinde dat alle ding behoudt;
Kyrieleis.

Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2009) Nu Zijt Wellekome. *GEolution*.
<https://www.geolution.nl/liedjes/nu-zijt-wellekome.htm>